

# Rejse til Sydkorea 2015

## Af Maja Koch Madsen, studerende på 7. semester på sygeplejestudiet, Nuuk.

Jeg fik et opkald midt på dagen og fik at vide, at jeg var blevet udvalgt til at tage til Sydkorea - der fik jeg et chok. Halvanden måned før opkaldet var der blevet sendt et brev rundt til Uni-studerende, hvor der stod: En uges ophold i Korea, krav: færdig med 3. år af studiet. Jeg tænkte, det kan da ikke skade at sende en ansøgning, men jeg troede slet ikke på, at jeg ville blive valgt.

Opholdet var arrangeret af KMI (Korean Maritime Institute). Sommerskolen hed Uarctic Academy 2015 og var det første arrangement af sin slags. Arrangementet var lavet, for at studerende fra Korea kunne møde studerende fra Norden, få forskellige perspektiver på problemer og lære Norden bedre at kende. Alt dette, da Korea, og andre lande, er meget interesseret i, hvad Norden kan byde på.



Jeg tog flyet den 12. august fra Grønland til Danmark, og så videre tre dage efter til Seoul (Hovestaden i Korea) og videre til havnebyen Busan. Flyturen tog over 20 timer i alt. Da vi ankom til hotellet skulle vi have os to timers lur, og derefter var der middag og møde med det hold, man nu var sat sammen med.

### Skoleopholdet

Skoleopholdet var delt op i to dele, som i alt skulle vare en uge. Den ene del varede i tre dage med forskellige oplæg omkring Norden. Der sluttede vi

af med oplæg på 10 minutter, som de studerende holdt. Oplægget handlede om et problem, vi selv havde valgt, jeg valgte mulighed for uddannelse i Grønland. Dette var en konkurrence, så alle fik en pris. Jeg fik prisen Most Impressive Presentation og fik 700 kr.

Det var sindssygt grænseoverskridende for mig at skulle holde et oplæg, men folk fra Korea og andre nordiske lande var bare glade for at høre noget om Grønland, da de ikke havde den store viden omkring vores land. Den anden halvdel varede i tre dage, der var vi ude og se forskellige skoler, museum og fabrikker.



### Kulturen

Det første jeg lagde mærke til var koreanernes toiletter. Jeg var inde i lufthavnen, og så så jeg toiletter. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre, da der var en masse knapper, så jeg satte mig ned og vupti, så tændte det af sig selv, og sædet blev varmt.

Uden at skulle trykke på noget, skyllede det ud, da jeg var færdig. Og jeg kunne vælge at få vasket rumpen, men det turde jeg ikke.

Da vi kørte rundt med bussen, var Sydkoreas flag over det hele. Koreanerne sagde, at det var fordi der var mange nationalister i landet.

Noget andet, jeg også lagde mærke til, var deres høflighed. Når man mødte folk, f.eks. manden der holdt døren for folk der skulle med elevatoren, bukkede man pænt for hinanden og hilste på hinanden. Selvom Korea er så langt fremme med teknologien, har de stadig deres traditioner i deres væremåder.

Det sidste jeg blev mest overrasket over var, da vi var i storbyen Seoul, hvor der bor omkring 10 mio. mennesker, men stadig var der meget plads. Det var ikke klaustrofobisk, som jeg ellers havde regnet med. Grunden til det er nok, at Koreanerne holder meget afstand mellem hinanden fysisk som mennesker. Noget, vi kender godt til i Grønland, er at kramme dem, man lærer at kende. Da jeg så lærte to koreanere godt at kende, ville jeg give dem et godmorgen-kram. Da jeg så går hen til den første, stivner hun helt op, dette lægger jeg mærke til og forstår med det samme, at det gør de ikke her, så det gjorde jeg ikke igen.



### Socialisering

På det første møde vi skulle til, to timer efter vi var landet, mødtes vi med alle koreanerne og de ti andre fra Norden. Alle var så imødekommende og interesseret i, hvor man var fra, og hvad det betød at komme fra det land, man var fra. Vi havde alle en form for fordomme, i en eller anden grad, ud fra det land man nu kom fra. Om det så var, at man ikke havde så meget natur i det land, man kom fra, eller om man boede i en iglo. Det var dejligt at være så åbne over for hinanden, og forklare/få forklaret, hvad for nogle forhold landene havde. Det var egentlig også det, akademiets hovedmål var: At samle folk fra forskellige steder fra i verden, for at få en større forståelse for hinanden.



På billedet herover er vi ude efter aftensmad for at prøve koreansk øl. Koreanerne siger selv, de drikker meget, især når de er unge. Vi skulle finde noget koreansk øl. Vores ven, som kalder sig selv for James, tager os med ud og viser alt det, vi nu kan nå. Denne aften tager han os med på en restaurant,



da man kun kan få rigtig koreansk øl, hvor der er friturestegt kylling.

De koreanske studerende var så søde. De viste os alt hvad vi nu kunne nå, selvom de ikke var forpligtet til det.

Alt i alt var det en fed oplevelse, og jeg håber, at alle studerende, der får muligheder for at få en oplevelse, tager muligheden, selvom det kan være skræmmende at skulle springe ud i.

Her er nogle flere billeder, da billeder siger mere end tusind ord:



Mig og min nye gode veninde fra Rusland, Anzhelika. Det er helt vildt, hvor mange ting der minder om hinanden i Nord-Rusland og Grønland. De laver også perler på deres nationaldragt, som man kan se på billedet.



Lækker koreansk frokost



Ude og se det gamle kongepalads.



Koreanerne havde vild teknologi. Vi fik f.eks. et tandbørste-sterilisationsapparat med hjem.